

Επιμελήτρια Τρουλινού Ευαγγελία : Συλλογή κειμένων : "[Παιδική εργασία - Μετανάστευση](#)"

" - "

[Αφιέρωμα στο παλιό σχολείο](#)

" - "

[Ομαδική ποιητική συλλογή : Μικροί βιοπαλαιστές](#)

" - "

[Συλλογή μαθητικώ ν διηγημάτων : Του δάσους και της θάλασσας](#)

"

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Απρίλιος - Μάιος 2012
Μαθητική ομάδα Α2



Γυμνάσιο Πλατανιά, (003)2821068020 Πλατανιάς Χανίων 73014
URL : www.gymnasio-platania.gr Email : mail@gym-platan.chan.sch.gr

Τα παιδιά των φαναριών

Της Κωνσταντίννας Κολομπάκη

Μια βόλτα στους δρόμους τις πρωτεύουσας της χώρας με αυτοκίνητο αρκεί για να καταλάβουμε το μέγεθος της σκληρότητας και της απανθρωπιότητας στο οποίο έχουν περιέλθει τμήματα της σύγχρονης κοινωνίας μας.

Μια μικρή στάση σε κάποιο φανάρι δεν είναι μόνο ένας σύντομος χρόνος που επιτρέπει στα αυτοκίνητα του αντίθετου ρεύματος κυκλοφορίας να περάσουν, αλλά μία συνάντηση με δυστυχισμένα πρόσωπα, με παιδιά που επιζητούν καρτερικά την ελεημοσύνη μας. Ο λόγος τους σύντομος, κοφτός, οι κινήσεις τους γρήγορες, τα λόγια τους μπερδεμένα. Συνήθως κάτι πουλούν, κολλούν τα πρόσωπά τους στα τζάμια των αυτοκινήτων τόσο για τα χρήματα αλλά και για το στιγμιαίο ενδιαφέρον μας, το οποίο και προσπαθούν να κεντρίσουν. Θύματα τα ίδια μιας ανθρώπινης συμπεριφο-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Τα παιδιά των φαναριών	1
Παιδική εργασία	2
Ταυτότητα της εργασίας	3
Ανθρώπινη μετανάστευση	4
Συνέντευξη:	
Ντήγκα Ιβάνοβα, Βασιλική Ιβάνοβα & Στάνα Κόστοβα	6
Δ. Λουλουδής : Ένας Έλληνας μετανάστης στην Ιταλία	7
English Version	9

ράς ενηλίκων με μέλλον αμφίβολο. Μπορούν άραγε αυτά τα παιδιά να ορθοποδήσουν; Πώς θα τα καταφέρουν να ενταχθούν μέσα στην κοινωνία μας και να ζήσουν το όνειρο της ζωής που τους υποσχέθηκαν εκείνοι που πίσω από τους θάμνους τα περιμένουν για να τους πάρουν τις εισπράξεις της ημέρας; Αυτοί που τα απειλούν ακόμα και με τη ζωή τους, τα έχουν μάθει να ζουν με φόβο, μέσα στην υποκρισία και την ανασφάλεια και τα έχουν πείσει πως έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι η ελληνική κοινωνία.

Εκείνα, μην έχοντας άλλη επιλογή, υποτάσσονται στη θέληση των ενηλίκων που τα επιβλέπουν αφήνοντάς τα στη κακοτυχία τους και τα εκμεταλλεύονται. Τα παιδιά των φαναριών συγκεντρώνουν στα πρόσωπά τους πολύ δυστυχία. Είναι πραγματικά αποτροπιαστική η ιδέα ότι κάποιοι αδιάστακτοι δεν δειλιάζουν ούτε μπροστά στα τρομαγμένα μάτια των παιδιών που κακομεταχειρίζονται.

Η ελληνική κοινωνία δεν είναι αυτή. Η ελληνική πρόνοια δεν είναι αυτή. Και αν για τους άναδρους που εκμεταλλεύονται αυτά τα παιδιά, αρμόζει η πιο σκληρή ποινή της δικαιοσύνης, στα παιδιά αυτά αξίζει να προσπαθήσει το κράτος μας να τα εντάξει στην κοινωνία με τρόπο που θα επουλώσει όσο το δυνατό καλύτερα τις πληγές τους.



Εικόνα 1 : Κυριακή Λιγοψιχάκη, Το παιδί των φαναριών

✉ 🖨 🔍 1 of 13

Αφιέρωμα στο «παλιό σχολείο»

Από το τμήμα Α1 του Γυμνασίου Πλατανιά
Στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Με τη φιλόλογο Ευαγγελία Τρουλινού

Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013

Γυμνάσιο Πλατανιά Χανίων



[](#)

ΜΙΚΡΟΙ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ

Επιμέλεια: Δίλα Τρουλινού, φιλόλογος



Φωτογραφία του Costica Δεσιντε (1897-1984)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ

Επιμέλεια: Λίλα Τρουλινού, φιλόλογος



Henri Matisse, La Polynésie, 1946

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15